

Van: Martin Sanders <m.sanders@venlo.nl>
Verzonden: woensdag 25 oktober 2017 13:35
Aan: DL_Raadsgriffie
Onderwerp: vragen aan de gemeenteraad

Venlo, 25-10-2017.

Betreft: regels aangaande begrafenis op gemeentekosten.

Verzonden aan: Griffier van de gemeenteraad, fractievoorzitters en leden van de raad.

Aan de gemeenteraad van de gemeente Venlo,

Ten Stadhuize,

Venlo.

Geachte leden van de gemeenteraad,

Laatst was ik met een vriend op de begraafplaats van de gemeente Venlo aan de Wylrehofweg. Een vriend van ons ligt daar begraven. Omdat hij dood gevonden is en er geen familie bekend was heeft de gemeente zijn begrafenis verzorgd. Pas veel later kwam ik hier achter en heb gezocht naar zijn laatste rustplaats, waarvan ik wel de locatie had ontvangen na hiernaar te hebben geïnformeerd.

We hebben zijn graf gevonden hoewel er geen plaatje stond bij het graf maar de nummering van omliggende graven gaven uitsluitel. We wilden een gedenkplaatje neerleggen om zijn graf te voorzien van een naam. Dit hadden we met enkele mensen samen georganiseerd.

Om zeker te zijn dat het de juiste locatie betrof hebben we hiernaar gevraagd bij de ingang. Tot onze ontsteltenis moesten we hier vernemen dat het policy is op de begraafplaats Venlo dat graven zelfs niet voorzien worden van een lokatiebordje bij door de gemeente begraven personen. Hierdoor is het voor nabestaanden onmogelijk een graf te lokaliseren en de persoon aldaar te herdenken of een bloemetje neer te leggen.

Dat geldt voor iedereen die door de gemeente is begraven en zou pas worden aangepast zodra de rekening voor een begrafenis is voldaan. We spreken over mede-burgers die in Venlo gewoond en geleefd hebben en worden weggestopt alsof ze nooit bestaan hebben. Guido Belcanto, een Belgische zanger, noemt dit mensen die zijn gestrand op 'de pechbaan van het leven'. Op enig moment hebben zij afscheid genomen van sociale contacten, al dan niet uit vrije wil. Iedere overledene verdient met respect behandeld te worden, losstaand van het feit hoeveel geld er op een bankrekening stond toen hij of zij overleed.

Welke goddeloze heeft deze onchristelijke maatregel, deze anonimisering, geïnitieerd en waartoe? En dat nog wel op gewijde grond... Men zou zich diep moeten schamen. Bovendien: de gemeente heeft beslag gelegd op het huis en de tegoeden van de overledene. Het argument van noodlastigheid gaat derhalve in niet op hoewel dit verder irrelevant is voor niet-vermogende overledenen. In andere gemeenten krijgen zelfs niet-geïdentificeerde lijken een fatsoenlijke begraafplaats. Soms blijkt pas na jaren wat de identiteit was en wordt er alsnog een naamsvermelding verricht op het graf. DAT is tonen van respect voor medemensen, anders dan de 'straf' die de gemeente Venlo denkt op te moeten leggen! Neem eens voorbeeld aan tal van andere gemeenten zoals **Haarlem**. Deze gemeente laat weten op haar website hoe zij dit ziet en neem afscheid van deze gitzwarte en inhumane politiek...

'Geen geld voor uitvaart

Als er geen geld of opdrachtgever voor een uitvaart is dan is de gemeente Haarlem hiervoor verantwoordelijk. Op deze manier krijgt iedereen een waardig afscheid. Ook als er wel nabestaanden zijn, maar deze de uitvaart niet kunnen of willen betalen, zal de gemeente de uitvaart regelen. De gemeente zal wel altijd proberen om de kosten van de uitvaart te verhalen (bijvoorbeeld op de kinderen van de overledene).

Nabestaanden moeten rekening houden dat een dergelijke uitvaart uiterst sober is. De gemeente kan bepalen of iemand begraven of gecremeerd wordt en vaak wordt er geen dienst gehouden. Alleen als bekend was dat de overledene per se wilde worden gecremeerd of begraven (wensenformulier, codicil of testament) wordt die wens gehonoreerd.

Niet meer anoniem

In Haarlem is er op de Algemene Begraafplaats aan de Kleverlaan een speciaal deel voor ingericht. Hier worden overledenen niet meer anoniem begraven, zoals vroeger vaak gebeurde, maar krijgt iedereen een eigen plek. Het graf wordt zelfs voorzien van een eigen grafteken met naam en geboorte- en overlijdensdatum. Als u vragen heeft over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de gemeente Haarlem.

(zie <http://www.uitvaart-haarlem.nl/infotheek/geen-geld-voor-uitvaart/36794>)

Een ander voorbeeld vormt de gemeente **Amsterdam**. Daar wordt iedere 'eenzame uitvaart' begeleid wordt door de stadsdichter. Sinds 2006 is het Amsterdamse initiatief ondergebracht in een stichting, die als doel heeft: een waardig en respectvol afscheid bieden aan overledenen, die het ontbreekt aan familie, vrienden of een sociaal netwerk. Dit vanuit de gedachte dat ieder mens de moeite waard is om over na te denken en het verdient om met speciaal voor hem of haar gekozen woorden begraven te worden. Burgemeester Eberhard Van der Laan gaf aan hoe waardevol hij dit initiatief vond door er beschermheer van te zijn.

Hierbij een foto van de voor onze vriend gemaakte gedenkplaat:



Door de drie aanwezige werknemers op het kerkhof werd duidelijk gemaakt dat dit meteen geruimd zou worden en niet kon worden getolereerd. Zij zullen wel in de hemel belanden, want, zo sprak de Heer, zalig zij de armen van geest. Deze praktijk heet grafroof in beschaafd Nederlands. Ik vraag de leden van de raad te laten onderzoeken of deze vorm van oneerbiedige diefstal vaker voor is gekomen. Zo ja, ook opdracht te geven tot het terugplaatsen van de giften.

Voor nabestaanden bij rampen is het vaak uiterst pijnlijk als slachtoffers niet kunnen worden geïdentificeerd zo moge bekend zijn. Daar betreft het een vorm van overmacht die tot dit extra leed lijdt. In Venlo is dat niet het geval, want hier hebben we te maken met een gereguleerde opzet. De locatie van het graf wordt gegijzeld tot er een rekening is voldaan! Voldoende om een grote schuld te voelen. Een plek waar men een dode kan herdenken kan heel belangrijk zijn voor familieleden van een overledene, maar ook voor vrienden en bekenden. Dit te ontzeggen aan mensen wier dierbaren schijnbaar niet draagkrachtig waren is inhumanaan. Foei!

Ik reken erop dat u dit serieus wilt opnemen en alle stappen zult initiëren teneinde deze schandelijke praktijk een einde toe te roepen.

Ik doe een beroep op de gemeenteraad een einde te maken aan deze diepzwarte praktijk en de regeling van de gemeente Haarlem over te nemen. Dat houdt dus in dat:

- ALLE bestaande graven (dus met 'terugwerkende kracht') op de algemene begraafplaats worden voorzien van een naambordje. De prijs hiervan, enkele euro's , kunnen en mogen hiervoor geen belemmering vormen.
- De contouren van de graven worden aangegeven zodat nabestaanden in staat zijn grafgiften achter te laten indien gewenst zoals ook gebruikelijk bij de andere graven.
- Deze regeling wordt geïmplementeerd op ALLE kerkhoven binnen de gemeente Groot Venlo.

In afwachting van uw antwoord, met vriendelijke groet,

Martin Sanders



Virusvrij. www.avast.com